





Historisch Kodakmomentje

Is amateurfotografie alleen iets van de afgelopen decennia? *Think again!* Selfies, snaps en vakantiekiekjes bestaan namelijk al sinds 1888. Niet met frontcamera's en Snapchatfilters, maar enkel met een rolfilmboxcamera gingen amateurfotografen eind negentiende eeuw al op pad. Zo ook in Nederland. De introductie van onder andere de Kodak (en later de Kodak Brownie) zorgde ervoor dat bijna anderhalf eeuw geleden de amateurfotografie opkwam.

Gelukkig is de intrede van deze beeldcultuur nu nauwgezet vastgelegd door kunsthistorica en conservator fotografie van het Rijksmuseum Mattie Boom. Voor haar proefschrift *De opkomst van*

de amateurfotografie in Nederland 1880-1910 ontsloot zij talloze oude fotoseries en fotoalbums van het Rijksmuseum. Haar onderzoek, waarop zij afgelopen oktober promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, toont bijvoorbeeld aan dat de draagbare camera's vooral onder jongeren erg populair waren. Zelfs toen de technologie nog in haar kinderschoenen stond, werden de camera's al buiten de fotostudio's gebruikt. Het was toen al heel gewoon voor camerabezitters om het apparaat mee te nemen op reisjes en uitjes. Dan is het uiteraard heel verleidelijk om even een kiekje te maken voor dat mooie standbeeld. (Vincent Janssen) <