

1. De ouderlijke partnerrelatie moet, naast het individuele ouderschap van beide ouders, in theoretische modellen en in gezinsinterventies erkend worden als belangrijke determinant van het functioneren van kinderen. (dit proefschrift)
2. Het belang van de algemene kwaliteit van de ouderlijke partnerrelatie voor de ontwikkeling van kinderen, naast specifieke kenmerken van ruzies tussen ouders, wordt onderschat in de huidige wetenschappelijke literatuur. (dit proefschrift)
3. De vraag *waarom* de ouderlijke partnerrelatie gerelateerd is aan de ontwikkeling van kinderen, moet op verschillende niveaus worden beantwoord. Processen die verschillen *tussen* gezinnen verklaren, bieden niet vanzelfsprekend aanknopingspunten om veranderingen *binnen* gezinnen teweeg te brengen. (dit proefschrift)
4. De link tussen de ouderlijke partnerrelatie en het welzijn van kinderen is wederkerig. Daarbij vormt het probleemgedrag van kinderen niet alleen een bron van stress voor de ouderlijke partnerrelatie, maar heeft het ook het potentieel positieve veranderingen in het conflictgedrag van ouders teweeg te brengen. (dit proefschrift)
5. *Gelukkig heeft iedere medaille ook een keerzijde*: toekomstig onderzoek moet zich richten op de vraag hoe het constructief oplossen van onenigheden tussen ouders positief bij kan dragen aan de ontwikkeling van kinderen. (dit proefschrift)
6. Gezinsinterventies besteden vaak wel aandacht aan het sociale netwerk van ouders, maar opvallend genoeg, wordt de ouderlijke partnerrelatie als belangrijke bron van sociale steun of stress in het familiesysteem vaak vergeten.
7. *To be is to be related*. Als we willen begrijpen waarom we zijn geworden wie we zijn, moeten we systemisch naar ons gezin van herkomst kijken. Daarmee zijn wij onlosmakelijk verbonden, daar is geen ontkomen aan. (*J. Krishnamurti*)
8. Een van de grootste vijanden van wetenschappelijke vooruitgang is conceptuele onduidelijkheid en verwarring. (*L. A. Clark*)
9. De wetenschap is als een zeer vruchtbare manier van kijken naar de werkelijkheid. Maar, de werkelijkheid heeft geen zin in zichzelf. Die zin is wat we eraan toe moeten voegen. (*Gerard Bodifée*)
10. Een gelukkig gezin is zoals een piloot met een vluchtplan – hij identificeert de bestemming en de weg erheen. Maar onderweg zullen de wind, de regen, turbulentie, en eigen beslissingen het initiële plan doen veranderen. Maar zonder grote belemmeringen zal het vliegtuig altijd op bestemming aankomen. (*Stephen Covey*)
11. Van mij mogen ze alles onderzoeken – als de liefde maar onverklaarbaar blijft. (*Loesje*)